

Introductieweken 7^e klassen

De eerste twee weken van het schooljaar bestaan voor de 7e klassen uit introductieweken waarin ze elkaar, de school en Den Haag beter leerden kennen.

Tijdens de introductieweken maken de nieuwe 7e klassen o.a. kennis met het vak koorzang. Er worden canons gezongen, een mooie manier om te wennen aan meerstemmigheid. Van klassiek tot pop en van rock tot jazz. Bij de koorzang wordt het gezongen!

Lisa van Arend, leerkracht muziek

Een verslag van een 7e klas leerlingen:

De introductieweken begonnen op dinsdag. Elke ochtend begonnen we met een introductie van koor voordat we begonnen met de workshops. Tijdens de workshops werd iedere klas in twee groepen verdeeld bij ons (7.2) waren dat de Victoria en de Santiago. Ik zat in de Victoria en wij moesten onze droomschool tekenen met meneer Olsthoorn. Daarna gingen we met de hele klas naar Muzee dat is een museum in Scheveningen. Daar leerden we over de geschiedenis van Scheveningen van badhuis tot dorp en de ontwikkeling van de mensen die daar wonen.

Woensdag na de workshop gingen we met de klas naar Madurodam en daar deden we een spel genaamd Democracy. Daarna hadden we nog een speurtocht door Madurodam. Dat was niet het einde, daarna gingen we naar de Tweede kamer waar we de plenaire zaal in en mochten en we op de tribune mochten zitten. Ook al waren er voor de rest geen mensen in de zaal het was nog steeds heel leuk.

Donderdag begonnen we met een wandeling door de buurt rond onze school terwijl meneer Zwakman ons vertelde over de geschiedenis en mochten we ook zelf kort de duinen in.

We fietste naar het strand om iets heel speciaals te doen: we hielden daar een beachvolleybal toernooi met alle 7de klassen. Uiteindelijk werd onze klas tweede en 7.5 werd eerste.

Vrijdag moesten we een kaart tekenen van alles wat we hadden gezien. Na de pauze stonden we klaar om naar de Haagse Markt te gaan onder weg viel er een persoon maar voor de rest ging het wel goed. Toen we aankwamen op de markt kregen we twee opdrachten om 1 meter stof te kopen en om iets te kopen waarvan je niet wist wat het was. Ik kocht een cactusvijg en 1 meter wit stof van 100% katoen. Toen we daar klaar waren zijn we naar de Scheveningse bosjes gegaan en lieten we onze spullen zien.

De tweede week hadden we niet zoveel dus ik ga het even kort samenvatten. Met de workshops begonnen we met schatkistjes maken met mevrouw Looischelder maar daarna was er iemand ziek dus moesten er twee groepen samen iets doen en moesten we de eerste dag iets tekenen en de tweede dag superhelden tekens maken voor het schoolfeest. Daar zal ik je later meer over vertellen. In de tweede week zijn we nergens naar toe gegaan we hadden alleen periode en op de laatste vrijdag hadden we voor het eerst vaklessen, omdat het het einde was van de introductie weken was er rond 19:00 een heel groot feest waarvan het thema superhelden was.

